



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΛΑΓΚΑΔΑ, ΛΗΤΗΣ & ΡΕΝΤΙΝΗΣ

Ἐν Λαγκαδᾷ τῇ 27ῃ Δεκεμβρίου 2023

Ἀριθμ. Πρωτ.: 520

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαγκαδᾷ, Λητῆς καί Ρεντίνης κ.κ. ΠΛΑΤΩΝΟΣ

ἐπί τῷ ΝΕΩι ΕΤΕΙ

πρός τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Λαγκαδᾷ, Λητῆς καί Ρεντίνης

*«μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καί τά λοιπά ἔθνη περιπατεῖ
ἐν ματαιότητι τοῦ νοός αὐτῶν, ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ,
ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ διὰ τήν ἄγνοιαν τήν οὖσαν
ἐν αὐτοῖς διὰ τήν πώρωσιν τῆς καρδίας αὐτῶν» (Ἐφεσ. 4, 17-18)*

Τέκνα ἡμῶν ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Μέ τή Χάρη τοῦ Πανάγαθου καί Ἐλεήμονος Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀξι-
ωνόμαστε νά εὐρισκόμαστε στήν πρώτη ἡμέρα τοῦ νέου ἔτους **2024**.
Ἡ εἴσοδός μας σέ κάθε νέο ἔτος ἀποτελεῖ ἕναν ἀκόμα σταθμό στό ὅλο
δρομολόγιο τῆς ζωῆς μας, ἡ ὁποία δόθηκε στόν καθένα μας ὡς ἕνα θεῖο
δῶρο πρὸς ἀξιοποίηση. Γιά τόν πιστό Χριστιανό ὁ τελικός καί ἀνώτα-
τος σκοπός τῆς ζωῆς εἶναι νά φθάσει στόν κατά φύσιν προορισμό του,
ὁ ὁποῖος δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τόν μόνιμο κατά χάριν ἀγιασμό του. Εἶναι
ἀπολύτως βέβαιο ὅτι κάποια στιγμή ὅλοι μας θά κληθοῦμε νά λογοδοτή-
σουμε στόν Δωρεοδότη Θεό γιά τά πεπραγμένα τῆς ζωῆς μας. Ἐπομένως,

καλούμαστε όλοι νά χρησιμοποιουόμε έπωφελώς τόν παρόντα χρόνο πού έχουμε στή διάθεσή μας, προετοιμαζόμενοι καταλλήλως γιά τήν ήμέρα του Κυρίου, ώστε αυτή νά μίν μας βρει πνευματικώς άπροετοιμαστους, «ώς κλέπτης έν νυκτί».

Η συναίσθηση τής έλεύσεως του Χριστου στον κόσμο καί τής παρουσίας Του στήν προσωπική μας πορεία μεταμορφώνει τήν καθημερινή μας ζωή δίνοντας αισιόδοξο τόνο στό νέο έτος.

Υποδεχόμεστε τό νέο έτος μέ ανάμεικτα αισθήματα. Έλπίδες γιά έπούλωση των πληγών πού μās άφησε ό παλιός χρόνος αλλά καί κάποιον ένδιάθετο φόβο γιά όσα άπειλητικά διαφαίνονται ότι έρχονται. Τά τελευταία έτη ένας πολύμορφος φόβος διατρέχει τόν πλανήτη μας. Η έποχή μας προσομοιάζει μέ ταραγμένη άπό δυνατούς άνέμους, θάλασσα καί τεράστια κύματα πού άπειλούν νά μās καταποντίσουν. Σέ τέτοιες στιγμές ταραχής καί άγωνίας άς έχουμε ως σύμβουλό μας τόν Άγιο Ίωάννη Χρυσόστομο, ό όποιος άπό τόν τόπο τής άδικης έξορίας του γράφει στά πνευματικά του τέκνα: «Δέν άπογοπτεύομαι σκεπτόμενος τόν κυβερνήτη αυτού του σύμπαντος, ό όποιος δέν κατανικā τήν τρικυμία μέ τήν τέχνη, αλλά διαλύει τήν ταραχή μ'ένα νεύμα. Μήν άπελπίζεσθε, ένα εἶναι τό φοβερό, ένας ό πειρασμός, ή άμαρτία μόνον. Όλα τά άλλα εἶναι μύθος. Όποια κι'άν εἶναι αυτά, εἶναι πράγματι πρόσκαιρα καί φθαρτά, συμβαίνουν στό φθαρτό σῶμα καί δέν παραβλάπτουν τήν ψυχή»(Πρός Όλυμπιάδα έπιστ. 7, ΕΠΕ 37, 366).

Στήν αρχή του νέου έτους άς είμαστε σέ πνευματική έγρήγορση γιά τά έπερχόμενα. Μέσα μας άς κρατήσουμε μόνον τόν φόβο του Θεου καί όχι άλλους φόβους. Άς φροντίσουμε νά προσαρμόσουμε τί ζωή μας στό θέλημα του Θεου ζώντας συμφώνως προς τίς έντολές Του. Ό άποξενωμένος άπό τί ζωή του Θεου άνθρωπος μαραίνεται καί πεθαίνει, όπως ένα μέλος του σώματος πού άποκόπτεται άπό αυτό. Έτσι εἶναι οί σύγχρονοι είδωλολάτρες, οί άθεοι καί οί κατ'όνομα μόνον χριστιανοί. Έμεἶς καλούμαστε πρωτίστως νά ασφαλίσουμε τήν ψυχή μας ως τόν πολυτιμότερο θησαυρό. Ό πιστός γνωρίζει ότι πίσω καί πάνω άπό τόν χρόνο άγρυπνεἶ ό άχρονος Θεός «...ό καιρούς καί χρόνους έν τῇ ιδία έξουσία θέμενος». (Πρ. 1, 7).

Ός δημιουργημα του Θεου ό κόσμος έχει νόημα καί σκοπό. Ποτέ ό Θεός δέν τόν έγκαταλείπει, αλλά στέλνει πάντοτε Άγίους πού μās στηρίζουν, μās ένισχύουν καί μās παρηγοροῦν, καλώντας μας σέ πνευματική

ἐγρήγορση καί ἀντίστασις στό πολύμορφο κακό. Ὁ Θεός ἐξαφανίζει τά σχέδια καί τά ἔργα τοῦ διαβόλου καί τῶν ὑπηρετῶν του. «Μείζων ἐστὶ ὁ ἐν ἡμῖν ἢ ὁ ἐν τῷ κόσμῳ». Γι'αὐτό, «ἐν τούτοις παῖσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. 8, 37). Ὁ Χριστός ἐνίκησε τό κακό καί τόν θάνατο. Ἡ πίστις σ'Αὐτόν νικᾷ τόν κόσμο. «Αὕτη ἐστὶν ἡ νίκη ἡ νικήσασα τόν κόσμον ἡ πίστις ἡμῶν» (Α΄Ιω. 5,4).

Ἡ στάσις μας ἀπέναντι στόν χρόνο ἄς ἐκδηλώνεται ὡς προσευχή καί ὡς εὐχαριστία, συμφώνως πρός τήν προτροπή τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν:«.. Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε ἐν παντί εὐχαριστεῖτε..» (Α΄Θεσ. 5, 17).

Ἄς ἀτενίσουμε μέ τήν προοπτική τῆς αἰωνιότητος τό νέο σωτήριο ἔτος 2024. Πιστεύουμε καί ὁμολογοῦμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι «ὁ Ἐρχόμενος, ὁ Παντοκράτωρ», τό πλήρωμα τοῦ χρόνου. Ὁ Χριστός ὁ Ὅποιος εἶναι «χθές καί σήμερον καί εἰς τοὺς αἰῶνας ὁ Αὐτός», γεμίζει μέ τήν παρουσία του τίς διαστάσεις τοῦ χρόνου μας. Νά εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ὁ Ἅγιος Τριαδικός Θεός ἔχει τόν τελευταῖο λόγο στήν προσωπική μας ζωή καί τήν ἱστορία τοῦ κόσμου. Ἄς Τόν εὐχαριστήσουμε ὅλοι γιά τόν ὑπόλοιπο χρόνο τῆς ζωῆς πού μᾶς χαρίζει, ζῶντας ἐν εἰρήνῃ καί μετανοίᾳ, ἐπικαλούμενοι τό μέγα ἔλεός Του.

**Χρόνια Πολλά καί ἐν παντί παρά
τοῦ δι' ἡμᾶς Νηπιάσαντος Κυρίου εὐλογημένα!**

Εὐλογημένον καί Σωτήριον τό Νέον Ἔτος 2024!

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† ὁ Λαγκαδᾶ, Λητῆς καί Ρεντίνης Πλάτων

* Να ἀναγνωσθῆ εὐκρινῶς εἰς τήν Θεῖαν Λειτουργίαν τῆς Πρωτοχρονιάς κατά τήν ὥραν τοῦ Κοινωνικοῦ.-